



**UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE
jaargang 05- nummer 3**

HET DERDE NUMMER IN 2014 VAN DE DIGITALE "ONDERWEG".

Opnieuw een nummer met heel wat verschillende berichten...

Een kerkelijke onderscheiding. Je hoort er niet vaak over, maar het is een geweldige mogelijkheid om je trouwe vrijwilligers te bedanken en in het zonnetje te zetten.

En wat heeft Luther nou toch precies gezegd.....Nacht van de theologie, gebeden verzamelen,wereldjongerendag, Stage lopen, Arme Kant weg..... Op stage gaan... bijzondere sites.. Bonifatius ontmoeten??Inspirerend jaarverslag....

Lees het allemaal....

NAMENS DE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN GRONINGEN/DRENTHE

Joop van Luit

Verschillende berichten:

1.Oecumenische onderscheiding voor Mieke van Herk-van Maanen

In alle rust zat zij die zondag op haar vertrouwde plek in de parochiekerk. Na afloop van de viering vroeg pastoor Koos Tolboom aandacht van de kerkgangers voor ds Bert Altena, de voorzitter van de Provinciale Raad van kerken Groningen-Drenthe. Hij richtte zich tot Mieke van Herk- Van Maanen , die totaal overrompeld naar voren werd geroepen. Voor haar bijna veertigjarige activiteiten voor het bevorderen van de oecumene spelde pastoor Koos Tolboom de versierselen op en

van ds. Bert Altena kreeg zij de International Ecumenical Award.



2 'Hier sta ik, ik kan niet anders' nooit door Luther uitgesproken



"Hier sta ik, ik kan niet anders." Een ziele die Luther uitgesproken zou hebben in zijn rede voor de Rijksdag in Worms, 1521. Het is echter "het meest gedenkwaardige dat Luther nooit gezegd heeft", aldus Diarmaid MacCulloch in zijn werk over de Reformatie.

In de bekende rede zei Luther dat hij door de woorden van de Heilige Schrift is gebonden, dat zijn geweten door het Woord van God is gevangen, en dat hij daarom niets tegen zijn geweten mag doen. Hij besloot met de woorden: "Gott helf mir, Amen." Terwijl Luther op de Wartburg vastzat, werd zijn rede zonder medeweten "geniaal toegespitst", schrijft de Lutherbiograaf Heinz Schilling. De zin werd: "Ich kann nicht anders, hier stehe ich, Gott

helfe mir, Amen." Via een gepubliceerd pamflet kwam deze versie onder het volk terecht, en werd ze onder Duitse protestanten van generatie op generatie doorgegeven.

3 Nacht van de Theologie voor het eerst publieksevenement



Op zaterdag 21 juni 2014 wordt voor de vierde keer de Nacht van de Theologie georganiseerd. Voor het eerst zijn op dit evenement ook niet-theologen van harte welkom. Het motto van de vierde Nacht van de Theologie is 'Ieder voor zich en God voor ons allen?'. Een avondvullend programma met onder anderen Mirjam Sterk, Ronald van Raak, Christa Anbeek, Tinkebell en Bert Keizer.

Met het thema 'Ieder voor zich, God voor ons allen', sluit de Nacht van de Theologie volgens de organisatie aan bij de oproep van koning Willem-Alexander in de troonrede van 2013 om in de samenleving te participeren. 'Als er één beroepsgroep is in Nederland die over de denkkraft beschikt om de participatiegedachte handen en voeten te geven, zijn het wel theologen.' Naastenliefde is een van de hoofdthema's van de christelijke religie. 'Maar hoe kan de theologie het maatschappelijk debat over dit thema verrijken, zonder dienstmaagd van de politiek te worden?'

Tijdens de Nacht van de Theologie zal ook de theoloog van het jaar en het beste theologische boek van 2013 worden verkozen. Rond 1 april zullen de genomineerden voor deze twee prijzen bekend worden gemaakt. Het theologiepamflet zal dit jaar geschreven worden door oud-Tweede Kamerlid, theologe en IKON-presentatrice Mirjam Sterk.

De Nacht van de Theologie 2014 vindt plaats in de Rode Hoed in Amsterdam. Dit keer geen gala-diner maar een

avondvullend programma met vurige debatten, intieme interviews, provocerende preken en swingende muziek.

Op de website www.nachtvandetheologie.nl vindt u verdere informatie over het programma en kunt u zich aanmelden.
Toegangsprijs: 25 euro (15 euro voor studenten)

4 Raad van Kerken verzamelt gebeden voor bundel



De Raad van Kerken in Nederland gaat een boekje uitbrengen met gebeden van prominente leden van de kerk. Ook 'andere kerkleden' kunnen een gebed insturen, aldus de kerkenkoepel. De 'aardigste teksten' worden gebundeld in een uitgave die in september verschijnt.

De Raad van Kerken maakt de gebedenbundel in samenwerking met de Evangelische Alliantie. De organisaties willen met de gebeden een staalkaart laten zien van 'hoe mensen in Nederland met God spreken'. "We denken dat het aardig is om te zien hoe mensen uit verschillende tradities soortgelijke bewoordingen kiezen en ook waarin ze zich van elkaar

onderscheiden", aldus een van de initiatiefnemers. "De teksten kunnen op een eenvoudige manier bijdragen aan onderlinge waardering."

De organisatie denkt zo'n vijftig tot zeventig gebeden op te nemen, van tien tot dertig regels.

6 Uitnodiging

Krachten met Kerk en Stage

Een conferentie over de opbrengst van de inzet van jongeren voor de kerken en voor de jongeren zelf. In de workshops aandacht voor de deelterreinen: de kerk als vrijwilligersorganisatie, oecumene, diaconaat en gemeenteopbouw. De maatschappelijk stage als vliegwiel van vernieuwing: hoe dat te realiseren?

Aanmelden: rvk@raadvankerken.nl Zie voor het gehele programma: www.raadvankerken.nl

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kor Berghuis, projectleider Kerk en Stage, e-mail ktbkks@gmail.com of mobiel 0655884486.

Datum woensdag 14 mei 2014

Tijd 13.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 12.30 uur)

Plaats Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2 te Amersfoort

Wie kerkbestuurders, kerkelijk werkers, voorgangers, pastores, predikanten, vrijwillig kader, raden van kerken en andere belangstellenden

7

Diaconie en communicatie

Op drie locaties – Dordrecht, Utrecht, Heerenveen - organiseert de Protestantse Kerk dit jaar een Dag voor de Communicatie. De dagen vinden plaats op 14, 21 en 28 juni. Welkom is iedereen die meer wil weten over communicatie, om

die kennis in te zetten voor de communicatie in eigen gemeente. Het programma bestaat voornamelijk uit workshops en onderlinge ontmoeting. Speciaal voor diakenen is er een workshop over diaconie & communicatie. Als diaconie wil je graag de gemeente bij het werk betrekken. Hoe krijg je de gemeente enthousiast over een diaconaal jaarproject? Hoe maak je gemeenteleden betrokken bij de lokale nood in onze plaats? De workshop 'Diaconie & Communicatie' is een praktische workshop over effectieve manieren van communiceren in de gemeente over diaconale projecten. Meer informatie: www.pkn.nl/dvdc.

8

Onderstaande sites zijn waard om bekeken te worden.

www.pkn.nl

www.oecumene.nl

www.kerken.com

www.raadvankerken.nl

www.roomskatholiekekerk.nl

www.RKK.nl

www.solidairgroningen/drenthe.nl

www.bruggenbouwers.nl

www.rorate.com

www.kerknieuws.nl

www.nieuwwij.nl

www.churchatwork.nl

www.zinweb.nl

9 Laatste Arme Krant

De werkgroep Arme Kant van Nederland / Eva moet helaas om financiële redenen per 1 juni 2014 de deuren sluiten. Na bijna 27 jaar komt er een einde aan deze vorm van interkerkelijke betrokkenheid bij de strijd tegen verarming en verrijking in Nederland. In de afzonderlijke kerken verdwijnt de aandacht niet en mogelijk komt er nog een nieuwe vorm van interkerkelijk werk op dit gebied. Maar voor de werkgroep in deze vorm valt het doek.

**MAAR..... IN DRENTHE/GRONINGEN HEEFT DE WEERKROEP NET EEN NIEUWE START GEMAAKT....
MEN KOMT BINNENKORT OP UW LIJN ZITTEN.....**

10 Kerk in Actie zoekt jongeren voor reis naar Rwanda

Kerk in Actie zoekt acht jongeren die mee op reis willen naar Rwanda voor een bezoek bij partnerorganisatie Mwana Ukundwa. Mwana Ukundwa zet zich in voor weeskinderen in Rwanda die hun ouders hebben verloren door de genocide of door aids.

Na hun reis gaan de jongeren als ambassadeur op bezoek bij plaatselijke kerken om hun belevingen te delen en om mensen te bewegen in actie te komen voor deze partnerorganisatie. Bovendien gaan de jongeren in groepjes aan de slag om hun ervaringen om te zetten in een activiteit of evenement. Zij worden hierbij begeleid door professionals en krijgen alle ruimte om hun eigen talenten en kennis in te zetten (Changemaker-traject).

- De reis: 20 juli t/m 3 augustus 2014
- Terugkomavond: 12 september 2014
- Traineeship: Startweekend: 10 t/m 12 oktober 2014
- Traineeship: Check-in weekend: 28 t/m 29 november 2014
- Traineeship: Slotdag: 14 februari 2015

Deze reis wordt georganiseerd door Kerk in Actie, Together en Changemaker.

- Voorbereiding: 14 t/m 15 juni en 28 t/m 29 juni 2014

Kosten: € 1150,- als bijdrage aan de trainings-, reis- en verblijfskosten. Aanmelden vóór 1 mei 2014 bij Hanneke van den Biggelaar: hanneke.van.den.biggelaar@together.nl. Meer informatie: www.together.nl

11 Bonifatiusdag op 15 Juni

"Te doen gerechtigheid" is dit jaar het thema van de Bonifatius dag, die gehouden zal worden op zondag 15 juni in Dokkum. Bekende sprekers zullen er zijn: Mgr. de Korte namens het Bisdom, Rabijn Tamarah Benima namens de joodse Gemeenschap en de moslim -theoloog Rasid Bal. Een fijne familie dag met s morgens een pelgrimswandeltocht. Kijk voor meer gegevens op: www.bisdom groningen leeuwarden.nl

12 Inspirerend Jaarverslag van de Raad van Kerken



De landelijke Raad van kerken bracht een inspirerend, prettig leesbaar en goed gedocumenteerd jaarverslag uit. Lezen dus..... Bestellen via info@raadvankerken.nl

Om aan te denken:

We keken kortgeleden op de website van 10 kerkelijke gemeenten. Wij wilden hen wat vragen.... Velen maken (terecht) gebruik van een contactformulier. We stuurden aan die 10 kerkelijke gemeenten een vraag. Van 7 kregen we een keurig antwoord terug.... 3 hebben er nooit wat laten horen....."Wie de schoen past, trekke hem/haar aan....."